

Madrid – Spaniens royale pragtby



Madrid ligger midt i Spaniens hjerte på den spanske høj-slette omgivet af et tørt men frodigt landskab med olivenlunde, vinmarker og nogle af landets smukkeste og mest historisk interessante byer i tæt nærhed.

Under vores ophold smager vi på det bedste fra det spanske køkken og nyder de skønne tapas, som er obligatorisk tilbehør til enhver drink. I varmen er det særligt lækkert at læse ganen med en kølig »horchata« – en drik fremstillet af knust is og revet rod af vild artiskok.



5 dages flyrejse
Afrejse 18. september

PRIS PR. PERSON

I delt dobbeltværelse	Kr. 4.995
Tillæg for eneværelse	Kr. 1.250
Tillæg for tur til Toledo inkl. vinbesøg (min. 15 deltager) ..	Kr. 550
Ekspeditionsgebyr	Kr. 85
Afbestillingsforsikring 6% af rejsens pris	

ALLE PRISER ER INKLUSIVE MOMS

MEDE I PRISEN

- Fly København–Madrid t/r
- Lufthavnsskatter
- Bus til transfers og udflugter
- 4 x overnatning med morgenmad
- 1 x middag
- 1 x frokost
- 1 x Byrundtur i Madrid (til fods)
- 1 x Aftentur i Madrid
- Dansk rejseleder

Dag 1

Afrejse om morgenen fra Kastrup til Madrid, hvor vi lander omkring frokost. Herfra starter vi med en byrundtur i bus og slutter ved vores hotel tæt på byens centrum. Efter indkvartering bliver der tid til at se sig omkring inden middagen.

Dag 2

Dagens udflugt begynder med en flot rundtur til fods, hvor vi ser nogle af byens spændende pladser og gader. På vores rundtur oplever vi Madrids folkeliv på byens største plads, den smukke Plaza Mayor. Vi ser den royale del af byen nær Operaen og kongeslottet, og slutter ved Plaza de España, hvor vi hygger os med en traditionel tapasfrokost på en typisk lokal restaurant.

Dag 3

Efter morgenmaden kører vi til Toledo. Her tager vi på opdagelse i byen, som var hovedstad i kongeriget Castilien indtil 1561. Vi oplever den multi-religiøse påvirkning, som Spanien gennem mange århundreder har været udsat



for og besøger byens imponerende katedral, der er bygget oven på en tidligere kirke fra 600-tallet.

Dagen slutter med et besøg i en af områdets vinkældre, hvor vi får en masse at vide om vindyrkning i Spanien. Vi skal naturligvis også smage på herlighederne, inden turen går tilbage til Madrid.

Dag 4

Dagen er sat af til oplevelser på egen hånd i Madrid. Byen har meget at byde på, især de mange museer og kunstsamlinger i absolut verdensklasse. Bl.a. Prado-museet med verdens største og fineste samling af spansk kunst fx Goyas bedste vær-

ker, samt Reina Sofia, der byder på moderne kunst.

Efter dagens oplevelser er der mulighed for at opleve den spanske flamenco på et af Madrids bedste og mest berømte flamenco-etablissemeter, hvor adskillige berømtheder fra hele verden har siddet på stolene og nydt den smukke dans før os.

Rejselederen hjælper gerne med køb af billetter.

Dag 5

Først på formiddagen forlader vi hotellet og kører til lufthavnen, hvorfra vi letter mod Kastrup.

